

Terugblik netwerkmeeting 23 januari 2019

Wat gaat er verloren als het Evangelie niet meer klinkt?

Met deze vraag prikkelde ons woensdagavond 23 januari missioloog dr. Sake Stoppels in De Theaterloods. In 2017 is dit multifunctionele minitheater (plaats voor 80 man) geopend.

Op de site staat te lezen: "De Theaterloods inspireert met kunst, cultuur, natuur en wetenschap. Een kuuroord voor de ziel en de zaak. Wat is voor jou werkelijk van waarde?"

Het was deze avond een prachtig onderkomen voor een missionaire bezinning!

Dr. Sake Stoppels

Niet alleen beleidsmedewerker bij de Protestantse Kerk, maar ook docent praktische theologie. Zijn specialisme: missionair-gemeente zijn. Hij is vooral gespitst op de vraag: waarom zou je missionair willen zijn? Waarom doen we wat we doen?

Er is veel gezegd en geschreven over mogelijkheden en vormen van missionair zijn, maar heel weinig over het waarom. Het is niet altijd helder wat missionair bewogen mensen drijft. Krachtig kwam de vraag op ons af: waarom willen jullie in het Westland mensen winnen voor Christus? Wat beoog je ermee?

Kerkverlating al bij Jezus

Na zijn 'harde' rede (Johannes 6,66) verlaten velen hem. Daarop vraagt hij aan zijn leerlingen: willen jullie ook niet liever weggaan? Jezus doet daar niet moeilijk over, laat hen vrij, geeft hen alle ruimte. Hij brengt hen daarmee tot bewustwording, tot een innerlijke keuze. En Petrus antwoordde: U spreekt woorden van eeuwig leven!

Belangrijk is allereerst de vraag aan ons zelf: Waarom zou ik blijven?

Laten we dit gesprek over wat leeft in ons hart eerst in eigen kring voeren. Deze verhalen van onszelf geven richting.

Als lammeren onder wolven?

Is tegenstand het kader waarin missionair-zijn plaatsvindt? Nee, de Heer vraagt hier dat wij met lege handen gaan; met de grondhouding van ontvankelijkheid anderen tegemoet treden en zélf leren gastvrijheid te ontvangen. We zijn afhankelijk van hen die zich voor ons openstellen. Dan heeft het Koninkrijk van God jullie bereikt, zegt Jezus.

Wat is het heil dat we willen delen?

Vergeving, leven na de dood, het Koninkrijk, voltooiing van de schepping, volgroeide humaniteit, Gods goedheid, of ...?

Hierover nadenken dwingt ons scherp te krijgen waar het in de kerk om gaat.

In de missionaire setting is het van belang er mee te rekenen dat anderen mogelijk open staan voor andere aspecten van heil dan die ons aanspreken.

Een groep hoogopgeleide (onkerkelijke) stedelingen werd niet aangesproken door 'schuldvergeving', maar wel door het begrip 'schaamte'. Een gezelschap kunstenaars haakte aan bij de bede 'Vergeef ons onze schulden'. Falen, tekortkomen en vergeving als werkelijk antwoord daarop was voor hen uit het leven gegrepen.

Welkom

De 'waarom-vraag' helpt om scherper in het vizier te krijgen wat het eigene is van de Kerk, haar vorm, hoe zij missionair present kan zijn. Op spoor gezet gingen we weer naar huis & ons kerkelijk thuis. U bent van harte welkom een volgende keer aan te schuiven!

H. Mast

Ter Heijde