



Wergroep Westland Missionair

**Onze droom en aanpak
Jaarverslag 2018 en 2019**

april 2020

www.westlandsekerken.nl

DROOM EN AANPAK

Een aantal predikanten en pastores uit het Westland zet zich voor een bijzondere droom: ze willen minimaal vijf experimenten laten starten om als kerken meer te betekenen voor kinderen, jongeren en jonge gezinnen. Van een pop-up jongerencafé tot een kliederkerk voor jonge gezinnen of een *meet & eat* voor dertigers. In 2015 en 2016 is deze droom ontstaan en afgelopen jaren kwam er steun van tientallen kerken uit het Westland.

In dit jaarverslag schetsen we wat er de afgelopen twee jaar gebeurd is. Hieronder zetten we eerste onze oorspronkelijke droom en aanpak nog even kort op een rij.

De droom

Dat voor 2021 vijf nieuwe, missionaire initiatieven mogen ontstaan voor kinderen, jongeren en jonge gezinnen. We richten ons op het Westland en Hoek van Holland.

er zijn eerder al 3 nieuwe initiatieven ontstaan!

Kliederkerken in:

- De Lier
- Wateringen-Kwintsheul
- Hoek van Holland

Onze aanpak

Hoe willen we onze droom realiseren?
Vooral door te stimuleren, op vier manieren:

1. Stimuleren van gebed voor de jonge generaties
2. Aanmoediging en coaching van initiatiefnemers
3. Kerken inspireren door nieuwsbrieven en meetings
4. Netwerkvorming tussen missionaire initiatieven

Onze motivatie

Ons verlangen is dat meer jonge Westlanders de waarde van het christelijk geloof ontdekken. En we werken aan meer verbinding tussen de kerken rond hun missionaire roeping.

JAARVERSLAG 2018 en 2019

Van de voorzitter

Beste missionaire bondgenoten,

Vanuit de coronaperiode in de lente van 2020 nodig ik u uit om terug te kijken op onze activiteiten in de laatste twee jaren. We hebben wat minder georganiseerd in 2019 in vergelijking met 2018. Overbezette agenda's en veel wisselingen in ons team speelden een rol. We wilden ook niet een organisatieteam worden. We hebben met elkaar meer aandacht gegeven aan bezinning. Waar zijn we mee bezig? Waar willen we naar toe? Dat was verrijkend.

Ondertussen blijft het nodig om te zien dat er ook in coronatijd nieuwe missionaire kansen ontstaan. De WOS stond op de stoep om kerkdiensten op zondagmorgen te gaan uitzenden, diverse leden van onze werkgroep hebben daaraan meegewerkt. We blijven voorlopig op de koers varen die we hebben ingezet.

Aan de hierna genoemde bijeenkomsten en aan de missionair aanjager is wat budget besteed. Een financieel verslag daarover is ook opgenomen.

Met een hartelijke groet,

Mark Verrips (voorzitter van de werkgroep)



Veranderingen in de werkgroep

De afgelopen twee jaar waren er veel veranderingen in de werkgroep. Zo had Marjan de Vries een periode zwangerschapsverlof. Dit jaar nemen we afscheid van Tamara Zonnenberg, die verbindend werk op de achtergrond deed. Jurgen Lindenhols neemt afscheid omdat hij in Zoetermeer is gaan werken als voorganger. Martijn Vellekoop is eind 2019 verhuisd naar het oosten van Nederland. Eerder al namen we afscheid van Hans Mast, die met emeritaat ging, al zal hij wel de financiën blijven doen op de achtergrond. Daarmee raken we diverse mensen van het eerste uur kwijt, Ronald is nu de enige die er vanaf het begin bij was. In de loop van de jaren zijn er gelukkig ook mensen bij gekomen, die van harte meedoen in de werkgroep Westland Missionair.

We gaan verder met de volgende mensen:

- **Ronald Dits**, Rooms-Katholiek diaken (secretaris van de werkgroep)
- **Lennart van Berkel**, predikant Protestantse gemeente in de Lier (kliederkerk)
- **Bastiaan van der Wal**, predikant Vrijgemaakt gereformeerde kerk in Monster (gebed)
- **Marjan de Vries**, predikant Protestantse gemeente in Naaldwijk (website)
- **Hans Mast**, emerituspredikant van Protestantse gemeente in Ter Heijde (penningmeester)
- **Mark Verrips**, predikant Protestantse gemeente in 's Gravenzande (voorzitter)

Met het afscheid van Jurjen verliezen we iemand uit de evangelische hoek. We zouden als werkgroep graag weer willen verbreden met voorgangers die geen deel zijn van de Protestantse Kerk, om zo ook onze werkgroep echt interkerkelijk te laten blijven.

We zijn ook erg blij met de inzet van **Harry Stijger**, die voor ons trouw de nieuwsbrief bewerkt en verstuurt. Hartelijk dank daarvoor Harry!

Activiteiten afgelopen twee jaar

Er zijn in 2018 en 2019 totaal vier bijeenkomsten door onze werkgroep georganiseerd:

- Kliederkerkmeeting – dinsdag 24 april 2018
- Netwerkmeeting bestaande initiatieven – dinsdag 8 mei 2018
- Gebedsmeeting – dinsdag 20 november 2018
- Grote missionaire meeting – op 23 januari 2019 in de Theaterloods

24 april 2018 - Kliederkerkmeeting in Wateringen

Deze regionale bijeenkomst was door JOP, de landelijke jeugdorganisatie van de Protestantse Kerk georganiseerd. De bijeenkomst is goed bezocht, met veel informatie en workshops. Jantine Veenhof (op dat moment nog lid van onze werkgroep) had de leiding. Het gaf veel inspiratie aan mensen die met de kliederkerk bezig zijn of willen gaan opzetten. Naar aanleiding van deze meeting heeft de WOS een item met Jantine opgenomen en uitgezonden. Daarin werd gevraagd wanneer we de kerkverlating gingen stoppen. Zo resultaatgericht kunnen en willen we niet zijn. Maar het gaf wel aan hoe er naar aan ons werk gekeken wordt.

8 mei 2018 - Netwerkmeeting voor initiatiefnemers in Bij5, Naaldwijk

Deze meeting had als inleider Gideon van Werkhoven, werkzaam bij YfC Delft. Er waren ongeveer twaalf mensen uit diverse initiatieven in het Westland, naast de inleider en leden van de werkgroep. Gideon heeft deelnemers vertelt over het multiculturele jongerenwerk in Delft. Inspirerend hoe hij als christen als vertrouwenspersoon onder moslimjongeren werkt. Zijn werk verbreedde de blik van de bezoekers, maar het lijkt veel multicultureler dan het Westlandse jeugdwerk

20 november 2018 - Gebedsmeeting in de Maranathakerk in Monster

Het was een warme bijeenkomst in een mooie ruimte met een prettige ontvangst. Het was nu minder 'kerkdienst' dan de eerste gebedsmeeting. Dat gaf meer ruimte voor kennismaking en ontmoeting en gebed. Goed om elkaar vanuit verschillende achtergronden te leren kennen. Opvallend was dat er niet veel bidders meters maken in het Westland. De opkomst wordt vooral bepaald door mensen uit de plaats waar de gebedsmeeting wordt georganiseerd. Hoe gaan we verder? We overwegen om bestaande gebedsgroepen te gaan uitnodigen, om daar wat meer energie in te steken. We nodigen daarnaast ook iedereen uit zoals we dat dit jaar hebben gedaan. Het is een bemoediging om met elkaar voor elkaar en het Westland te bidden.

23 januari 2019 - Netwerkmeeting met Sake Stoppels in de Theaterloods te Naaldwijk

Deze bijeenkomst bestond uit een inleiding van Sake Stoppels, docent praktische theologie, over de noodzaak van missionair actief zijn. Hij opende de avond met de vraag: 'Wat gaat er verloren als het Evangelie niet meer klinkt?' Het is niet altijd helder wat missionair bewogen mensen drijft. Krachtig kwam de vraag op ons af: 'Waarom willen jullie in het Westland mensen winnen voor Christus? Wat beoog je ermee?' De avond had ook een interactief karakter doordat vragen van Sake op de telefoon beantwoord konden worden. De, soms verrassende, resultaten werden direct gepresenteerd. De kern van het missionair denken gaat over de vraag: 'Wat is het heil dat we willen delen? Vergeving, leven na de dood, het Koninkrijk, voltooiing van de schepping, volgroeide humaniteit, Gods goedheid of iets anders?' Hierover nadenken dwingt ons scherp te krijgen naar waar het in de kerk om gaat. In de missionaire setting is het van belang ermee te rekenen dat anderen mogelijk open staan voor andere aspecten van heil dan die ons aanspreken. Als voorbeeld werd genoemd dat een groep hoogopgeleide (onkerkelijke) stedelingen niet werd aangesproken door 'schuld en vergeving', maar wel door het begrip 'schaamte'. Een gezelschap kunstenaars haakte juist aan bij de bede 'vergeef ons onze schulden'. Falen, tekortkomen en vergeving als werkelijk antwoord daarop was voor hen uit het leven gegrepen. De 'waarom-vraag' helpt om scherper in het vizier te krijgen wat het eigene is van de kerk, haar vorm en hoe zij missionair present kan zijn.

Financiën

We geven een overzicht van de inkomsten en uitgaven in afgelopen jaren. In 2018 kwamen er veel giften van kerken in het Westland binnen. Hartelijk dank daarvoor! Deze giften kwamen van 14 verschillende kerken. Er is in 2018 ruim € 4.350 uitgegeven. In 2019 gaf één kerk een gift, ook omdat er niet actief geworven is. Dat was ook niet nodig, want er was voldoende. Fondsen zijn voor 2018 en 2019 niet aangevraagd.

Vanwege het beperkte aantal activiteiten, namen de kosten voor de missionair aanjager in 2018 en 2019 ook af. De belangrijkste kostenpost daarnaast was in 2018 de huur van Bij5 en in 2019 de huur van de Theaterloods.

Het saldo op de bankrekening bedroeg eind 2018 een bedrag van € 9.984. In 2019 waren er meer uitgaven dan inkomsten, het saldo daalde daardoor naar € 8.519 eind 2019. Dat is voldoende reserve om ook in 2020 actief te kunnen zijn zonder extra geld aan de betrokken kerken te vragen.

Inkomsten	<i>Resultaat</i> 2017	<i>Resultaat</i> 2018	<i>Resultaat</i> 2019	Uitgaven	<i>Resultaat</i> 2017	<i>Resultaat</i> 2018	<i>Resultaat</i> 2019
Giften van kerken	6.137	6.678	500	Missionair aanjager	9.100	4.064	1.776
Entree activiteiten	275	-	150	Activiteiten	245	218	272
Bijdragen fondsen	3.500	-	-	Website	-	-	-
Overige giften	-	100	-	Bankkosten	51	68	68
Uit reserve	-	-	1.466	Onvoorzien	15	-	-
				Naar reserve	501	2.429	-
Totaal	9.912	6.778	2.116	Totaal	9.912	6.778	2.116